

**Rudolf van Zähringen: circa 1135 - Freiburg im Breisgau, 5
augustus 1191**



Aartsbisschop van Mainz

Periode: 1160

Voorganger: Arnold van Selenhofen

Opvolger: Christiaan I van Buch

Prins-bisschop van Luik

Periode: 1167-1191

Voorganger: Alexander II van Oerle

Opvolger: Albert van Leuven

Hij was een zoon van hertog Koenraad I van Zähringen en Clementia van Luxemburg-Namen. In 1160 werd hij door de burgers van de stad Mainz verkozen tot aartsbisschop in opvolging van Arnold van Selenhofen. Heilig Rooms keizer Frederik I Barbarossa weigerde echter Rudolf te erkennen, omdat het huis Hohenstaufen, waartoe Frederik Barbarossa behoorde, en het huis Zähringen heel wat spanningen waren door vroegere gebeurtenissen.



Keizer Frederik I Barbarossa met zijn zonen

Nadat Frederik Rudolf excommuniceerde, nam hij ontslag als aartsbisschop en vervangen door Christiaan I van Buch.

Met de steun van zijn broer, hertog Berthold IV van Zähringen, liet Rudolf zich in 1167 verkiezen tot prins-bisschop van Luik. Als bisschop liet hij de schedelrelikwie van de heilige Lambertus van Maastricht naar Freiburg brengen, waar de relikwie zich nog steeds in de Munster van Freiburg bevindt.

In 1188 nam Rudolf deel aan de Derde Kruistocht. Vanaf oktober 1190 nam hij deel aan het Beleg van Akko. Hij overleed in augustus 1191 in Freiburg, toen hij terug naar het bisdom Luik reisde.



Het Beleg van Akko was de eerste confrontatie van de Derde Kruistocht

Metaad
Vlaanderen