

Hendrik de La Tour d'Auvergne: Joze-en-Auvergne bij Clermont-Ferrand, 28 september 1555, - Sedan, 25 maart 1623

Hendrik van Bouillon, in Frankrijk beter bekend als Henri de La Tour d'Auvergne, was een Frans edelman, diplomaat en protestants aanvoerder.



Hij had verschillende titels: soeverein vorst van Sedan, vorst van Raucourt, graaf van Montfort en Beaufort, vicomte van Turenne, baron van Oliergues. Hij was de zoon van Frans III de La Tour d'Auvergne, burggraaf van Turenne, die in 1557 sneuvelde in de slag bij Saint Quentin en Eleonore van Montmorency. In 1591 verwierf hij het hertogdom Bouillon door zijn huwelijk met Charlotte van de Marck. Uit dat huwelijk had hij geen kinderen. Later huwde hij met Elisabeth van Nassau, dochter van Willem van Oranje en Charlotte van Bourbon.



Elisabeth van Nassau



Willem van Oranje *Charlotte van Bourbon*

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren, waarvan vijf dochters en twee zonen.

- Louise de La Tour d'Auvergne (Augustus 1596 - November 1607);
- Marie de La Tour d'Auvergne (1599 - 24 Mei 1665)
- Juliane Catherine de La Tour d'Auvergne (8 Oktober 1604 - 6 Oktober 1637)
- Frédéric Maurice de La Tour d'Auvergne (22 October 1605 – 9 August 1652)
- Élisabeth de La Tour d'Auvergne (1606 - 1 December 1685)
- Henriette Catherine de La Tour d'Auvergne (stierf in 1677)
- Henri, (11 September 1611 - 27 Juli 1675)

Eén kind bij minnares Adèle Corret

- Henri Corret

Hun oudste zoon Frederik Maurits volgde hem op als hertog.



Portret van Frederik Maurits de La Tour d'Auvergne

Een jongere zoon, Hendrik was de bekende maarschalk Turenne.



Henri de la Tour d'Auvergne, burggraaf van Turenne

Hendrik van Bouillon werd rond 1574 protestant. Hij vocht met Hendrik IV van Frankrijk tegen de Katholieke liga.



Hendrik IV van Frankrijk

Hij was betrokken bij het complot van Biron, zodat hij na diens arrestatie enige tijd als politieke vluchteling in Genève moest verblijven. Hij was een persoonlijke vriend van koning Hendrik IV van Frankrijk en kreeg de eretitel van maarschalk van Frankrijk. Hij trok zich terug in Bouillon en Sedan, waar hij de protestantse Academie stichtte.



Het kasteel van Sedan