

Rodulfus II

30ste abt van Sint Truiden.



Abdij van Sint – Truiden: Zicht op kerktoren en abdijgebouwen

Na het overlijden van Diederik, probeerde Herman II, hoewel door de bisschop van Luik geëxcommuniceerd, zich weer in te werken in de abdij, maar in december 1107 besliste een grote vergadering van kerkelijke prelaten, in aanwezigheid van de keizer, te Luik dat Herman afstand moest doen van zijn claim. Op 30 januari werd in het refugiehuis van de abdij te Luik Rodulfus gekozen tot abt van Sint-Truiden. Hij was geboren te Moustier aan de Samber en opgevoed te Luik. Na een korte periode in de abdij van Burtscheid, belandde hij in Sint-Truiden.



De abdij van Burtscheid in 1796

Hij is de eerste schrijver van de kroniek van de abten van Sint-Truiden (*Gesta abbatum trudonensium*, 628-1138). Van hem zijn ook diverse brieven bewaard, die een beeld geven van het leven in de abdij. Hij stierf op 6 maart 1138.