

## Hugo X van Lusignan: ca. 1185 - Damietta, 15 juni 1249

Hugo X van Lusignan was heer van Lusignan en graaf van La Marche tussen 1219 en 1249.

### Heer van Lusignan

Periode: 1219-1249

Voorganger: Hugo IX

Opvolger: Hugo XI

### Graaf van La Marche

Periode: 1219-1249

Voorganger: Hugo IX

Opvolger: Hugo XI

Hugo X van Lusignan werd als oudste zoon geboren van heer Hugo IX van Lusignan en Mathilde van Angoulême. Zijn vader was ook enige tijd verloofd geweest met Isabella van Angoulême, maar toen zij in het jaar 1200 met koning Jan zonder Land huwde kwamen de Lusignans in opstand tegen hun Engelse leenheer met steun van de koning Filips II van Frankrijk.



*Jan zonder Land*



*PHILLIPVS DEI GRATIA FRANCORUM REX ("Filips, bij gratie Gods koning der Franken").*

*Zegel van Filips II Augustus: merk de fleur-de-lys op in de rechterhand (afdruk, 75 mm in diameter, Archives nationales, Parijs)*

Hugo X werd bij de Slag bij Mirebeau in 1202 gevangen genomen door de Engelsen en onder strenge bewaking gevangen gezet in Caen. Een jaar later werd hij en zijn familieleden weer vrijgelaten in de hoop dat Lusignans de vrede zouden tekenen met de Engelse vorst, maar

toen Hugo eenmaal terug was in zijn gebieden kwam hij direct weer in opstand en bleven de Lusignans trouwe bondgenoten van de Franse koning.

Hij nam samen met zijn vader deel aan de Vijfde Kruistocht. Bij de inname van Damietta sneuvelde zijn vader en erfde hij diens gebieden. Na zijn terugkeer in Frankrijk huwde hij in 1220 met Isabella van Angoulême die vier jaar eerder weduwe was geworden. Hij bleef de Franse koningen steunen in hun strijd tegen de Plantagenets. Na de dood van Lodewijk VIII stelde Hugo X zich kritisch op tegen het regentschap van Blanca van Castilië.



*Lodewijk VIII van Frankrijk*

In de loop der jaren zou zijn relatie met de Franse kroon nog verder verslechteren. Zo kwam hij opnieuw in conflict met de regentes toen haar zoon Alfons in aanmerking kwam als erfgenaam van het graafschap Toulouse waar Hugo ook een claim op had. Tevens genoot Hugo onder zijn nieuwe Franse leenheer niet dezelfde vrije rechten als die hij had onder zijn Engelse heren. Daarom trok Hugo vervolgens ook op met Hendrik III van Engeland in de Oorlog van Saintonge.



*Effigie van Hendrik III in Westminster Abbey, ca. 1272.*

De Franse koning wist te zegevieren over hen waarop Hugo zich overgaf en zich verzoende met koning Lodewijk IX.



*Lodewijk IX van Frankrijk*

Hugo X nam vervolgens samen met de koning deel aan de Zevende Kruistocht. Hij stierf op 5 juni 1249 nagenoeg op dezelfde plek als waar zijn vader dertig jaar eerder was overleden. Hij werd begraven in de Abdij van Valence.



Zijn zoon en opvolger Hugo XI zou een jaar later in de Slag bij Fariskur sneuvelen. In de lente van 1220 huwde hij met Isabella van Angoulême, ze kregen samen negen kinderen.



*Isabella van Angoulême*

- Hugo (1221-1250), graaf van La Marche en Angoulême
- Adhemar (1222-1260), bisschop van Winchester

- Agnes (1223-1260), huwde met Willem II van Chauvigny
- Alice (1224-1256), huwde met John de Warenne
- Guy (1225-1264)
- Geoffrey (1226-1274), huwde met Jeanne van Châtellerault
- Isabella (1227-1299), huwde met Maurits IV van Craon
- Willem (1228-1296), graaf van Pembroke
- Margarita (1229-1288), huwde met Raymond VII van Toulouse



*Zegel van Hugo X van Lusignan als graaf van Angoulême en La Marche.*



*Wapen van Hugo X de Lusignan*