

## **Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 – Wijnendale, 27 maart 1482**

Zij was hertogin van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre, gravin van Vlaanderen, Artesië, Holland, Zeeland, Henegouwen, Namen en Franche-Comté, en vrouwe van Mechelen. Door al deze titels was zij samenvattend vorstin van de Nederlanden.



**Hertogin van Bourgondië  
Vorstin van de Nederlandse Gewesten**

Periode: 1477-1482

Voorganger: Karel de Stoute

Opvolger: Filips de Schone

Vader: Karel de Stoute

Moeder: Isabella van Bourbon

Dynastie: Huis Valois-Bourgondië

Maria werd geboren in het paleis van de Koudenberg te Brussel. Haar grootvader Filips de Goede wou haar doopsel niet bijwonen, omdat het kind "slechts een meisje was" en hij hoopte dat de dynastie door een mannelijke opvolger zou worden voortgezet. Maria werd opgevoed in de hoftaal, die Frans was en leerde ook Latijn.

Als enig kind van Karel de Stoute en Isabella van Bourbon, moest zij, na het onverwachte overlijden van haar vader in de Slag bij Nancy op 5 januari 1477, op 20-jarige leeftijd het bewind in zijn erflanden overnemen. Zij werd door prinsen over heel Europa ten huwelijk gevraagd en onder meer koning Lodewijk XI van Frankrijk zag in haar de gedroomde huwelijkspartner voor zijn zoon, de dauphin Karel, om zo Bourgondië en Vlaanderen bij zijn kroondomein te kunnen voegen. Maria zocht daarom steun bij haar onderdanen.

Zij werd onmiddellijk geconfronteerd met hun ontevredenheid vanwege het oorlogszuchtige en centralistische beleid van haar vader. Door toekenning op 11 februari 1477 van het Groot Privilege verkreeg Maria financiële en militaire steun van de Staten-Generaal van de Nederlanden. Ook moest zij, om tegemoet te komen aan het particularisme, aan verscheidene gewesten en steden eigen keuren verlenen en meemaken hoe haar vaders trouwe kanselier Guillaume Hugonet en zijn raadgever Guy van Brimeu (heer van Humbercourt, stadhouder van Limburg, Maastricht en Namen)

alsook schatbewaarder Jan van Meile, op beschuldigingen van hoogverraad wegens corruptie werden onthoofd te Gent.

Op 19 maart 1477 deed ze op verzoek van de prins-bisschop afstand van al haar rechten op het prinsbisdom Luik.



Afschrift van het Groot Privilege van Maria van Bourgondië

Titels van 5 januari 1477–27 maart 1482:



*hertogin van Bourgondië als Maria I (hoewel Lodewijk XI, koning van Frankrijk dit gebied had ingenomen toen Karel de Stoute stierf)*



*hertogin van Brabant als Maria I*



*hertogin van Gelre als Maria I*



*hertogin van Limburg als Maria I*



*gravin van Lothier als Maria I*



*gravin van Luxemburg als Maria I*



*markgravin van Namen als Maria I*



*gravin van vrij Bourgondië (Franche-Comté) als Maria I*



*gravin van Artesië als Maria I*



*gravin van Charolais als Maria I*



*gravin van Vlaanderen als Maria I*



*gravin van Henegouwen als Maria I*



*gravin van Holland als Maria I*



*gravin van Zeeland als Maria I*





*gravin van Zutphen als Maria I*

Op 19 augustus 1477 trouwde Maria met de 18-jarige kroonprins Maximiliaan I van Oostenrijk. Daarmee kon de Franse dreiging het hoofd geboden worden: Maximiliaan versloeg op 7 augustus 1479 de troepen van Lodewijk XI in de Slag bij Guinegate.



*Maximiliaan I*



*Huwelijk van Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk*

Het paar kreeg 3 kinderen:

- Filips de Schone (22 juni 1478 - 25 september 1506), trouwde met Johanna van Castilië
- Margaretha (10 januari 1480 - 1 december 1530), trouwde met Filibert II van Savoye
- Frans (\*/+ 1481)

Maria overleed op 25-jarige leeftijd aan de gevolgen van een val van haar paard in Sint-Pieters-op-den-Dijk tijdens een valkenjacht die startte bij het kasteel van Wijnendale nabij Torhout. Haar paard struikelde nabij het Sint-Hubertuskapelletje en ze kwam onder het paard terecht. Ze werd overgebracht naar het Prinsenhof, haar woning in Brugge. Daar overleed ze op 27 maart 1482. Haar vierjarige zoontje Filips volgde haar op, onder het regentschap van zijn vader Maximiliaan. Zij werd begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge, waar haar grafmonument zich bevindt, vlak naast het praalgraf van haar vader Karel de Stoute. In 1793 werd haar graf geschonden door Franse revolutionairen. Tijdens archeologisch onderzoek in 1979 werd haar stoffelijk overschot geïdentificeerd.

Na haar dood zou Maximiliaan het zeer nadelige vredesverdrag dat Maria had gesloten met de Franse koning betwisten, maar kreeg hierdoor te kampen met voortdurend verzet van de Vlaamse steden. In Vlaanderen was men reeds blij verlost te zijn van onder de Franse leenheerschappij en men ervoer oorlog als een aanslag op hun welvarende economie. Deze was gevoelig voor oorlogen, vanwege de import van grondstoffen.



*Kasteel van Wijnendale*





*Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge*



*Praaggraven Maria van Bourgondië en Karel de Stoute*





*Wapen van Maria.*