

Ferdinand van Beieren: München, 6 oktober 1577 - Arnsberg, 13 september 1650

Ferdinand van Beieren was bisschop van verschillende vorstendommen.



Prins-bisschop van Luik

Periode: 1612-1650

Voorganger: Ernst van Beieren

Opvolger: Maximiliaan Hendrik van Beieren

Hij was een zoon van hertog Willem V van Beieren en Renata van Lotharingen, en een neef van zijn voorganger Ernst van Beieren.



Willem V van Beieren en Renata van Lotharingen

Zijn voornaamste ambt was dat van keurvorst en bisschop van Keulen (1612-1650).

Daarnaast cumuleerde hij de bisdommen van Luik, Munster, Paderborn en Hildesheim en was ook nog prins-abt van het abdijvorstendom Stavelot-Malmedy. Zoals zijn voorgangers, had hij geen wijdingen ontvangen.

Ferdinand van Beieren was een centrale figuur in de contrareformatie in de door hem beheerde gebieden. Na het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog in 1618 sloot hij zich aan bij de Katholieke Liga. Hij staat ook bekend om de heksenprocessen in de streek van Keulen. In

1619 schonk hij de heerlijkheid Opoeteren in pand aan Michel de Selys, burgemeester van Luik. Het wapenschild van Ferdinand is terug te vinden op de enige nog overgebleven toren van het Bethaniakasteel in Hoeselt.



Wapenschild op de toren van het Bethaniakasteel in Hoeselt



De enige nog overblijvende toren van het Bethaniakasteel