

Hendrik I van Keulen: (* rond 1190 ; † 26 maart 1238 in Keulen)

Heinrich von Müllenark (ook wel van Molenark genoemd, was van 1225 tot 1238 aartsbisschop van het aartsbisdom Keulen als Hendrik I.

Aartsbisschop van Keulen

Periode: 1225–1238

Voorganger: Engelbert I van Keulen

Opvolger: Konrad von Hochstaden

Er is niet veel bekend over de afkomst van Hendrik. Vóór zijn verkiezing tot aartsbisschop van Keulen was hij provoost van het Cassiusklooster in Bonn en zijn hele leven lang kreeg hij de bijnaam 'Linnenbroek'.

Hij werd op 15 november 1225 gekozen, slechts één week na de moord op zijn voorganger Engelbert I van Keulen.



Engelbert I van Keulen

Hendrik ging onmiddellijk op pad om de samenzweerders in de moord te straffen en hij ontving de nodige rechten en uitrusting van de Heilige Roomse keizer, Frederik II, en paus Honorius III. Een beloning van 2000 zilveren marken werd op het hoofd van de leidende samenzweerder, Frederik I van Isenberg, gezet en zijn kastelen werden belegerd en ingenomen. Nadat hij naar Rome was gereisd om zijn excommunicatie te laten opheffen, werd Frederik in Luik gevangengenomen en verkocht aan Keulen, waar hij op 14 november 1226 bij de Severinpoort werd geëxecuteerd.



Severinstorburg van CF Kaiser, Keulen Thorburgen en vestingwerken: 1180 – 1882

Hendrik zette het beleid van zijn voorgangers voort om de macht en het grondgebied van het aartsbisdom te vergroten. Hij raakte in langdurige en kostbare conflicten verwickeld met de graven van Mark en Kleef en de stad Keulen. Hij werd gedwongen de zwakte van het prinsbisdom toe te geven en hij moest de gemeentelijke rechten van verschillende Westfaalse steden erkennen. Ondanks de tijdelijke mislukkingen van Hendriks regering, bloeide Keulen spiritueel op.

Hendrik werd in 1233 geëxcommuniceerd. Hij werd na zijn dood begraven in de Dom van Keulen.



Dom van Keulen