

Isabella II van Spanje: Madrid, Spanje, 10 oktober 1830 – Parijs, Frankrijk 10 april 1904

Isabella II Maria Louisa (Spaans: Isabel II) was koningin van Spanje vanaf 29 september 1833 tot aan haar gedwongen abdicatie op 30 september 1868. Ze was tot nu toe de enige regerende koningin van een verenigd Spanje.



Koningin van Spanje

Periode: 1833-1868

Voorganger: Ferdinand VII

Opvolger: Amadeus I

Er waren twee andere koninginnen in de Spaanse geschiedenis: Isabella I en Johanna, die beiden koningin van Castilië en León waren.



Isabella I van Castilië & Johanna van Castilië

Isabella II was koningin uit de Spaanse tak van het huis Bourbon.



Wapen van het huis Bourbon

Ze was de oudste dochter van koning Ferdinand VII en diens vierde gemalin Maria Christina van Bourbon-Sicilië, dochter van Frans I der Beide Siciliën.



Ferdinand VII van Spanje & Maria Christina van Bourbon-Sicilië



Frans I der Beide Siciliën

Maria Christina was een nicht van de Franse koningin Marie Antoinette van Oostenrijk.



Marie Antoinette van Oostenrijk

Na de dood van haar vader op 29 september 1833 besteeg ze - bijna drie jaar oud - de Spaanse troon. Dit was mogelijk doordat haar vader de Salische Wet had opgeheven, daarmee zijn broer don Carlos buitenspel zettend (zie ook: Carlisme). Nog datzelfde jaar brak de Eerste Carlistenoorlog (1833–1839) uit.



Isabella II als kind. Ze wordt afgebeeld met de sjerp van de Orde van Koningin Maria Luisa.

Maria Christina, die als regentes voor de minderjarige Isabella had opgetreden, maakte na de oorlog plaats voor de in naam liberale, maar in feite tirannieke Baldomero Espartero.



Baldomero Espartero

Deze werd in 1843 echter afgezet in een opstand geleid door de generaals Ramón María Narváez en Leopoldo O'Donnell.



Ramón María Narváez y Campos & Leopoldo O'Donnell

De Cortes besloot hierop de 13-jarige Isabella meerderjarig te verklaren. In 1846 werd ze op instigatie van Lodewijk Filips I van Frankrijk uitgehuwelijkt aan haar neef, de onbetekenende infant Frans van Assisi.



Lodewijk Filips I van Frankrijk & Frans van Assisi van Bourbon

Haar jongere zuster Marie Louise trad op diezelfde 10 oktober 1846 in het huwelijk met Lodewijk Filips' zoon de hertog van Montpensier.



Maria Luisa Fernanda van Spanje & Anton van Orléans (hertog van Montpensier)

Uit Isabella's huwelijk, dat een regelrechte mislukking is te noemen, werden twaalf kinderen geboren, van wie er vier de volwassen leeftijd bereikten.

- Luis (20 maart 1849)
- Fernando (11 juli 1850)
- Maria Isabel (20 december 1851 – 23 april 1931), gehuwd met Cajetaan van Bourbon-Sicilië, zoon van Ferdinand II der Beide Siciliën
- Maria Cristina (5 januari 1854 - 8 januari 1854)

- Doodgeboren kind (23 september 1855)
- Francisco (21 juni 1856)
- Alfonso Francisco (28 november 1857 – 25 november 1885), koning van Spanje. Gehuwd met Mercedes van Orléans en daarna met Maria Christina van Oostenrijk
- María de la Concepción (26 december 1859 - 21 oktober 1861)
- María del Pilar (4 juni 1861 - 5 augustus 1879)
- María de la Paz (23 juni 1862 – 4 december 1946), gehuwd met Lodewijk Ferdinand van Beieren, kleinzoon van koning Lodewijk I van Beieren
- María Eulalia (12 februari 1864 - 8 maart 1958), gehuwd met Anton Maria van Orléans-Bourbon
- Francisco (21 januari 1866 - 14 februari 1866).

Ze was beperkt van geest en streng religieus, maar leidde een frivool leven. Ze hield er een grote schare minnaars op na, die voor verschillende van - zo niet al - haar kinderen verantwoordelijk kunnen worden gehouden, al was dit destijds niet te bewijzen.

Isabella's bewind was autoritair, werd gedomineerd door militairen als Narváez en O'Donnell en was een aaneenschakeling van wisselende regeringen. Haar reactionaire inmenging in de regering en haar schandalige privéleven en intriges leidden tot verschillende opstanden. Een oproer in 1866 en de dood van O'Donnell (1867) en Narváez (1868) verzwakten haar positie zodanig dat ze na een hernieuwde opstand onder Francisco Serrano en Juan Bautista Topete op 30 september 1868 het land moest ontvluchten.



Francisco Serrano y Domínguez & Juan Bautista Topete

Ze werd door Napoleon III gastvrij ontvangen in Parijs en deed op 25 juni 1870 troonsafstand ten gunste van haar zoon Alfons XII.



Napoleon III



Alfons XII van Spanje

In Spanje werd op 16 november van datzelfde jaar echter Amadeus van Savoye tot koning gekroond.



Amadeus I van Spanje

Na Alfons' troonsbestijging in 1875 keerde ze terug naar Spanje, waar ze met weinig succes de politiek trachtte te beïnvloeden. Ze stierf op 9 april 1904 te Parijs in 'The Peninsula Paris'.



The Peninsula Paris in 2014

Ze werd begraven in het El Escorial



Kloosterdomein van "San Lorenzo de El Escorial"



Koninklijke grafkelder van het Escorial

Isabella de Bourbon

Handtekening van Isabella II